

Afscheidsbijeenkomst voor Sjoukje Perk-Boersma



11 januari 2021, Broedergemeentekerk te Zeist

Welkomstwoord Arie

Sjoukje wordt in het licht gezet door Bert, Milou en Julius

Anja en Matthijs zingen:

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft

Hannah en Sarah lezen een tekst gericht aan Arie en Sjoukje

BESTEMMING Tekst: Jan David Ietswaart - Muziek: Arie

*Want wij zijn vonken van uw vuur
Momenten zijn wij van uw duur
Eeuwigheid stroomt door ons geslacht
Licht zijn wij, komende uit de nacht*

*Want alles groeit en bloeit en sterft
Een kleurgloed die de aarde verft
Een voorjaar en een herfst in goud
En in de tijd wordt alles oud*

*Maar wat is oud, en wat is tijd?
De knop is toch reeds lang bereid
Voor 't nieuwe blad, als 't oude sterft
En op de herfstwind verder zwerft*

*Er is geen tijd voor wie zich stil
voegt naar zijn grote levenswil
En zich ontvouwt en bloeit en leeft
En zo naar zijn bestemming streeft.*

In memoriam: het levensverhaal van Sjoukje, gelezen door Joke

The Skye boat song (arr. E. van IJzerlooi) door Simon en Ephraim

Mattheus hoofdstuk 5, 14 – 16

Overweging: Bert Bomer

Canon (J. Pachelbel) door Ephraim, Leander en Matthijs

Wat ik gewild heb, wat ik gedaan heb

Slipping through my fingers (Abba), gezongen door Lea

Ierse zegenbede

Shalom chaverim

