



Bep van 't Hoenderdaal

\* 1942 - † 2022

MA

*Je gaf me een jeugd uit een jongensboek,  
Altijd sta je voor me klaar  
Je wees me de weg hoe ik verder moest  
Was ik verdwaald dan stond jij daar*

*Al is jou van alles overkomen  
Voor ons scheen altijd weer de zon  
Soms lag jij wakker van mijn dromen  
Maar jij maakte dat alles kon*

*Je bent mijn moeder en mijn vader  
M'n beste vriendin mijn trouwe vriend  
Wat er ook is wij doen het samen  
En altijd lachend bovendien  
Voor al die kleine en grote problemen  
Heb jij een antwoord en een plan  
Ma je bent de liefste moeder die een kind  
zich wensen kan*

*We waren alleen wij met z'n tweeën  
Een donker jochie een alleenstaande vrouw  
Jij bracht ons leven vol ideeën  
Positief stond voorop bij jou*

*Vaak zat het tegen in jouw leven  
Maar elk tij heb jij gekeerd  
Geniet van de zon de wind de regen  
Zoveel lessen van jou geleerd*

*Je bent mijn moeder ...*

*Kom maar bij mij  
Wij doen het samen  
Kom maar bij mij  
Ik zal ervoor je zijn*

*Je bent mijn moeder ...*

Intens dankbaar voor de onvoorwaardelijke liefde die zij mij heeft  
gegeven deel ik u mede, dat mijn lieve dappere moeder is overleden

## Bep van 't Hoenderdaal

26 december 1942

Zeist

28 juli 2022

Luko

Lommerlust 47  
3702 BT Zeist

Bep is thuis.

We nemen afscheid van Bep op donderdag 4 augustus om 15.00 uur  
in de aula van de begraafplaats Zeister Bosrust, Woudenbergseweg 46  
te Zeist, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden.

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de ontvang-  
kamer van de begraafplaats.

De link voor de livestream van het afscheid kunt u vinden in het digitale  
condoleanceregister voor Bep op: [www.vorneveld-uitvaartzorg.nl](http://www.vorneveld-uitvaartzorg.nl)